

Nieuwjaarsgroet uit Kenia



Tekenen in het zand...



Ik, Lucy Amani (LCA) en Amelie



Jeugdgroep van New City Fellowship



LCA Team ☺



Jakobus 1:5 "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel."



Lieve vrienden en familie.

Aan het begin van dit nieuwe jaar laat ik nog eens van me horen... Het werd weer eens tijd ☺ Ik hoop dat jullie mooie en gezegende kerstdagen en Oud en Nieuw mochten hebben. Voor mij waren ze een beetje amerikaans, duits, keniaans... Een interessante mix. Maar mijn vertrouwde omgeving heb ik toch wel even aardig gemist. Maar gelukkig hebben we zoets als een telefoon-verbinding en zo kon ik dan twee uur eerder met thuis bellen en een gelukkig nieuwjaar wensen ☺

Op dit moment zit ik buiten, luister naar mooie muziek en schrijf dus deze "speciale" nieuwsbrief. Deze keer wou ik namelijk niet veel vertellen over wat we allemaal hebben gedaan – ook al zou ik daar wel tien kantjes mee kunnen vullen - maar ik wou eens wat diepzinnige woorden spreken *uche uche* ☺. Deze tijd van het jaar is niet voor niets de tijd van het filosoferen en nadenken. Dacht ik bij mezelf. However – er zijn een aantal lessen die ik hier heb mogen leren en die ik graag met jullie wil delen ... Als ik namelijk terugkijk op mijn vier maanden verblijf in Kenia zie ik waar God mij heeft veranderd of waar Hij mij heeft laten zien wat echt belangrijk is.

De eerste grote les was definitief te merken dat ik Hem echt nodig heb in elke situatie. Soms als ik voor de klas sta en goed voorbereid ben, vergeet ik dat Hij degene is die door mij moet werken en dat ik het niet door mijn eigen kracht ga redden. "God helpt hen, die weten, dat ze Hem nodig hebben." Zo ben ik een aantal keren "gevallen", voordat ik eindelijk kon zeggen: "Ok, Vader, ik geef het nu aan u over en vertrouw dat u het goed doet." Het bovenstaande vers is daarom echt belangrijk voor me geworden. Hij alleen is het die mij wijsheid en kracht kan geven om mijn werk hier te doen, niemand anders.

Er was voor mij ook een tijd dat ik het moeilijk had met het feit, dat ik niet aan alle (hoge) verwachtingen kon voldoen die van allerlei kanten op me afkwamen. Ik had het gevoel dat ik alleen aan het heen en weer rennen was om te proberen zoveel mogelijk mensen een plezier te doen. Dat betreft dan mijn werk bij Life Challenge Africa, mijn gemeente, de zendingen om mee heen etc. Goed, dat werkt dus niet want je kunt niet overal tegelijk zijn. En daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Ik mocht leren dat de enige motivatie dat ik hier ben is om mijn Heer te dienen en dat ik voor Hem doe wat ik kan. Dat was echt een opluchting voor mij. *pfiew* ☺

Een laatste les - eigenlijk de basis van wat wij geloven - waar ik telkens weer zo dankbaar voor ben: Ondanks het feit dat ik telkens weer struikel en dezelfde fouten maak – bvb. Culturele verschillen niet bedenken - schenkt God zijn vergeving en begrip. "Don't worry, maak je geen zorgen, kom gewoon terug en probeer het opnieuw. Ik geef je een nieuwe kans." Wow ☺ Ook al ken ik die boodschap al lang, hier is het pas echt tot me doorgedrongen hoe belangrijk dat eigenlijk is...

Zo, nu genoeg diepzinnige woorden voor vandaag ☺ – het leren gaat door en ik ben benieuwd wat er nog aankomt. Ik moet zeggen dat ik me hier inmiddels echt thuis voel en me kan voorstellen ook op lange termijn hier te blijven... Maar dat duurt nog even...and it is up to Him to decide on that! Ik wens jullie allen een gezegend nieuwjaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Don't give up. Voor degenen die wat duits kunnen en willen weten wat ik heb gedaan – deze nieuwsbrief ging daar dus niet over – jullie kunnen een kijkje op onze site nemen (ook voor meer fotos btw.) www.africanchallenge.wordpress.com .

Mungu awabariki!!!



Vorbereiden voor VBS (Vacation Bible School) in Kariobangi

Liefs, Lianne 



My kiddies ☺



LCA Team – the female part! ☺

