

Lianne in Kenia

Nieuwsbrief Nr. 1
September 2008

Nieuws uit Nairobi

En God gaat mee...

1 Timoteus 2:5-6 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.

Lieve vrienden! ☺

Of in het swahili: **Habari wapendwa!** Heel veel liefs en groetjes uit het verre en warme Kenia! Nu eindelijk – na alweer bijna een maand hier te zijn – krijgen jullie eindelijk dan eens bericht van mij! Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal!

Met mij gaat het in ieder geval erg goed ☺ Ja, ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik goed hier ben aangekomen en me al aardig thuis voel.

6 September begon mijn reis naar Kenia. Om 15:45 ging mijn vlucht vanaf Keulen naar Amsterdam en vanaf daar om 21:05 richting Nairobi. Beetje raar natuurlijk, ik had ook vanaf A'dam direct kunnen gaan, maar het was a) goedkoper vanaf Keulen (juist☺) en b) kon ik zo samen met Amelie reizen, die dit jaar samen met mij bij **Life Challenge Africa** werkt. Het was echt een heel apart gevoel: In het vliegtuig stappen en weten dat je alles voor een jaar achterlaat. Volgens mij besepte ik dat onderweg ook nog steeds niet helemaal... Ik vond het afscheid nemen van iedereen die meegekomen was niet makkelijk, maar na alle voorbereiding (seminars, inpakken etc) was ik er echt aan toe en wist ik: God gaat met me mee, waar ik ook ben! Dus dat is een geruststellende gedachte, waar ik nog steeds zeker van ben. ☺

Ja, terwijl wij nog boven in de lucht waren, was er beneden al vanalles aan de hand. Op de een of andere manier dachten de mensen van SIM Kenya dat wij al zaterdagavond aan zouden komen, terwijl dat pas zondagochtend zou zijn. Dus stond er toen al ene **Daniel Ondere** (die is hier voor de **SIM-Pacters** –wij dus – verantwoordelijk) op het **Jomo-Kenyatta-vliegveld** om ons op te halen...die arme kerel heeft daar uren staan wachten totdat er eindelijk naar Duitsland (DMG en thuis) werd gebeld om te vragen wat er aan de hand was. Gelukkig was het misverstand toen snel opgelost. ☺

Ja, en hier ben ik dus! Ik kan het zelf soms nog niet geloven, maar als ik door de straten van Nairobi loop of alleen even uit het raam kijk weet ik dat het waar is. Ik voel me al echt op mn plekkie! ☺ De mensen hier op het compound zijn erg aardig en ook kan ik het goed met de medewerkers van Life Challenge Africa vinden. We werden met open armen ontvangen! ☺

In de afgelopen weken hebben we al vanalles gedaan, zoals een Swahili-cursus bij een keniaanse vrouw zodat we beter met de vrouwen en kinderen op het project kunnen praten. Daar zijn we inmiddels mee gestopt, omdat het toch niet was wat we verwachten, maar we zijn druk bezig met het leren! Ik hou heel erg van talen dus ik zie ernaar uit ook Swahili onder de knie te krijgen ☺ En dat is niet makkelijk...



Adres in Kenia:

Lianne Schüürmann
SIM Kenya
PO Box 60875
00200 City Square
Nairobi, Kenia

E-Mail:

lianne_schuurmann@hotmail.com

Website:

www.africanchallenge.wordpress.com

Thuisadres:

Lianne Schüürmann
Sünnenberg 8
49824 Emlichheim

Giften:

Volksbank Kraichgau
Nr. 269204
BLZ 672 919 00
Stichwort: KM Schüürmann
(eigen adres aangeven)

IBAN: DE75 6729 1900 0000
2692 04
BIC: GENODE61SSH

Met een gift kunnen jullie mijn Short-Missionary-Term en Life Challenge Africa ondersteunen. Asante sana ☺ Heel erg bedankt!!☺

Nu alweer twee weken geleden zijn we voor het eerst naar onze Ministry gegaan. De basisschool "De ark" is in **Kariobangi**, een kleinere sloppenwijk van Nairobi. Wow, het was echt een hele reis om daar te komen! Door de drukte van Nairobi-City, veel Matatus (kleine busjes die hier echt overal rijden, maar geen regels kennen: Wie toetert en botst heeft voorrang ☺), bussen en autos...Je merkt echt dat je in een stad bent! Het verschil met nederlandse of duitse steden is denk ik de vervuiling: Er komt me toch een zwarte rook uit die autos! Wat een afgassen...je kunt je voorstellen, hoe de lucht tijdens Rush-Hour is! Daar moet ik dus echt aan wennen... ☺

Eenmaal aangekomen in Kariobangi waren we de enige "Muzungu" (Swahili-woord voor "Blanke") überhaupt en dus kwamen er heel wat kinderen op ons afgestormd om ons een handje te geven: "How are you"- vaak het enige engels wat die kleintjes kunnen kregen we ook ontelbaar vaak te horen. Zoouo schattig! Echt superlief. We waren echt de attractie van de dag, terwijl wij ons net als in de dierentuin voelden. ☺ Voor mij was het ook vooral erg overweldigend om te zien onder welke omstandigheden die kinderen in Kariobangi moeten opgroeien. Vervuild drinkwater, simpele huisjes, rotzooi waar je ook kijkt en er tussen in spelende kinderen...en tegelijk kijk je in de ogen van die kleintjes en zie je een blijheid en dankbaarheid voor het weinige wat ze hebben. Ongelovelijk...ik was echt diep onder de indruk.

Toen we eindelijk het "schoolplein" van de basisschool bereikten hadden we niet de mogelijkheid om even bij te komen, nee! Van alle kanten renden weer kleine kinderen op ons af, wat een ontvangst! Het was echt erg mooi...Ook een rondleiding door de klassen was een klein avontuur. In twee van de vijf klassen werden we begroet met een "Hartelijk-welkom-Song" en we konden ons zelf in het Swahili voorstellen. Dat klinkt dan ongeveer zo: **Habari gani! Ninaitwa Lianne. Mimi ni Kijerumani. Niku na miaka kumi na nane. Ninafuraha kukutana nanyi nyi hapa leo!** (Hoi, hoe gaat het? Ik ben Lianne. Ik ben Duits (sorry, dat zei ik ☺ anders werd het te ingewikkeld!!!). Ik ben achttien. Ik vind het erg leuk jullie hier vandaag te mogen ontmoeten! ☺) *straaaal* Goed hè? Het was een lange, intensive maar mooie dag!

Niet minder indrukwekkend was ons bezoek aan Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, waar het vrouwenproject "New Hope" van LCA zich bevindt en waar ik Engelse les ga geven. Maar daarover meer in mijn volgende nieuwsbrief! Of check de website, die is dan wel in het Duits, maar daar staat ook een heleboel ☺

Mungu awabariki (Gods zegen!) en natuurlijk liefs uit Nairobi! Dankjewel voor jullie gebeden en de ondersteuning, dat doet me echt veel en ik verheug me altijd als ik iets van thuis hoor!!!

Jullie Lianne, die altijd aan jullie denkt ☺



GEBEDSPUNTEN

DANKEN VOOR:

- Lieve reacties van zoveel mensen...☺
- Gezondheid (nadat ik al ziek was...)
- Heel lieve mentor Brigitte
- “Onze” zendingen Walter en Christel
- fijne aankomst en ontvangst in Nairobi

BIDDEN VOOR:

- Vinden van een kerk/gemeente waar ik me thuis voel
- Enthousiasme en overgave bij het werken
- goede relatie met de Amerikaanse huisgenoten en andere zendingen hier